

DOA MALUKU

11 maart 2017

Pniëlkerk Opheusden

Met Gods Zegen en Genade heeft in Nederland op 11 maart 2017 de 27^e landelijke Doa Maluku in de Pniëlkerk te Opheusden plaatsgevonden.

Het jaarlijkse gebed voor onze geliefde Molukken, wordt door de Moluks Christelijke vrouwenvereniging PIKIM georganiseerd (Perkumpulan Ibu Kristen Indjili Maluku).

Met mw.ds. M. Siegers-Latupeirissa als voorganger van de eredienst. En wederom zijn alle aanwezigen God dankbaar..... intens dankbaar. Dat hij ons keer op keer veilig bij elkaar brengt in Zijn Huis. En ons daarna ook weer veilig thuis brengt, waar dan ook. Dat wij steeds weer Zijn Aangezicht mogen zoeken. Tot God mogen bidden en Hem mogen verbidden. Waar wij ook zijn (in het land van herkomst of in den vreemde). Als bangsa Maluku weten wij, dat wij ook behoren tot het volk van God. Het volk van gelovigen. Ver weg of dicht bij. In Christus zijn wij één en het is Christus die ons één maakt in God.

De ochtend start met een eredienst:

- Welkomstwoord van de PIKIM-voorzitter, mw. R. Lopulalan.
- Minuut stilte voor de Ibu-Ibu, die ons zijn ontvallen.
- Diepzinnig, gezien de keuze van PIKIM voor haar thema's en missie en visie:
 - Thema PIKIM : Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus (wees geworteld, wees vruchtbaar en kom tot bloei in de Heere).
 - Subthema : Bersama bersaksi tentang Kasih Allah (gezamenlijk getuigen van Gods Liefde).
 - Dasar/missie : Menghidupkan perjuangannya Tanah Air dalam Doa (het sterk en levendig houden van onze strijd voor een vrije Molukken middels het gebed).
 - Tudjuan/visie : Memupuk kesadaran (identitas, pertolongan dan keinsjafan)
- Meesterlijk/onderwijzend in:
 - het verkondiging van Gods Woord middels de Schriftlezing uit Johannes 3: 1-17. Jezus onderwijst Nicodemus, een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, over de wedergeboorte. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Prachtig verwoordt door Ds. Siegers:

Lahir dari bawah, lahir dari atas. Dit kan alleen door de werking van de Heilige Geest. Van boven. De Heilige Geest is de enige, die alles kan veranderen. Moge vandaag De Heere de Doa Maluku verhoren. Dankzij Hem kunnen wij onze sedjarah niet vergeten. Dat is Gods bedoeling met ons. Dankzij Hem kunnen wij volharden. Door Gods Liefde mag de Geredja Indjili Maluku DV in november van dit jaar 65 jaar bestaan. Christus heeft zich voor ons geofferd. Laten wij vandaag de Heere loven, prijzen en dankbaar zijn. Want wij hebben vele talenten van God gekregen. Laten wij deze weer aan God geven, door ons gezamenlijk in te zetten. Sama-sama panggajo.
- Emotioneel – met hart, ziel en geloof - in het gezamenlijk uitspreken van de credo seorang Maluku di Belanda/de credo van een Molukker in Nederland:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die mij en mijn volk heeft geschapen. Die mijn volk en mijn land een naam heeft gegeven, Die mijn afkomst heeft vastgesteld, Die mij de verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd

om in vrijheid zorg te dragen voor mijn land en het land waar Hij mij gebracht heeft. Ik geloof in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die geleden heeft, gekruisigd, gestorven en begraven is, die op de derde dag is opgestaan uit de dood, die mij doet opstaan om te strijden tegen de macht van het kwaad, zich te verzetten tegen onderdrukking, mensen te bevrijden van hun leed, die wil dat wij elkaar liefhebben. Ik geloof in Jezus Christus de Bevrijder die ook mijn Verlosser is en van mijn volk in het land van oorsprong en in het land waar ik woon. Ik geloof in de Heilige Geest die mij beademt om te leven, die mijn hart in beweging brengt en vernieuwt opdat ik samen wil leven met elk mensenkind dat God op mijn weg brengt. Amen.

- Kleurrijk en harmonieus in:
 - samenzang met begeleiding van het fluitorkest OBt (Opheusden, Breda, Tilburg) en Vaassen en Hoofddorp onder leiding van dhr. R. Papilaja. Onder andere:
 - Njanjian Doa Maluku: Di bawah naungan Tuhan
 - Liederboek Buku Njanjian Geredja:
 - BNG 241: 1, 4 (Kesukaan jang tjeria)
 - BNG 293: 1,2 (Bila kulihat bintang gemerlapan)
 - BNG 386: 1,2 (Jesus segala-galanja)
 - Maluku Tanah Airku
 - Ungkapan Sjukur
 - zang van de PIKIM-koren uit Klasis Utara, Klasis Barat, Klasis Selatan en het kerkkoor Djemaat Opheusden.
 - kleding. De Ibu-Ibu in kain en kebaja. Voornamelijk in een witte kebaja(blouse) met een lange rok. De ene in het groen (de kleur van PIKIM) en de ander in roze, blauw enzovoort. Maar ook sommige Bapa-bapa (de heren) waren Moluks gekleed.

Na de dienst waren er een tweetal sprekers:

- Dhr. ds. A. Nikijuluw:

De Doa Maluku is ten behoeve van Maluku. Anak-anak Maluku, die zich gezamenlijk inzetten voor de opbouw van de Molukken. Het antwoord op ons gebed komt van God, Zijn Genade. In Nederland vindt de Doa Maluku maar eens per jaar plaats. Maar op de Molukken vindt dit gebed tot God dagelijks plaats. Ook voor de Molukse kinderen, die niet in God geloven. En ook voor onze relatie.
- Mw Trien Solisa namens het kabinet van de Republik Maluku Selatan:

De toespraak van ds. A. Nikijuluw raakt de kern van het gebed. De huidige situatie op de Molukken wordt gekenmerkt door onder andere discriminatie, onderdrukking, vervolging enz. Ook de kerkgang wordt belemmerd. Het lijkt wel alsof men dat niet beseft. Maar wij - in Nederland - beseffen het wel en wij kunnen er wat aan doen. Want het is onze bangsa. Laten wij, ook door de Doa Maluku, zien dat wij één zijn. Daar en hier. Eén in gebed, in woord en in daad. Ora et Labora.

Na de warme maaltijd in de middagpauze, vindt het middagprogramma plaats met medewerking van onder andere:

- Gospelgroep Gaby en Charell Taribuka uit Vaassen.
- Angels Voice uit Culemborg.
- Tifagroep Ina Ama uit Lunteren.
- Usi Pita Lesil voor de Ielang.
- Gospelgroep Eklesia uit Culemborg.
- Mw. ds. M. de Fretes, met de teka teki (Bijbelse figuren in Maleise dicht- en raadselvorm).

Deze bijzondere, gezegende dag werd afgesloten met woorden van dank door onder andere mw. R. Pattipeilohy en mw. O. Lawalata en met een samenzang uit het liederenboek Buku Njanjian Geredja 421: 1,2 Tuhan Allah beserta engkau.

Tot slot:

Als Christenen zijn wij samen op weg naar Goede Vrijdag en zo God het wil, mogen wij het Heilige Avondmaal vieren. Om met Pasen te proclameren de overwinning van Jezus Christus op de dood en al het kwade. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.

En als Molukkers zijn wij samen op weg naar 25 april, onze onafhankelijkheidsdag. De RMS-dag, waarin wij jaarlijks de proclamatie van onze onafhankelijke Republiek der Zuid Molukken (RMS) vieren.

Moge God de Doa Maluku verhoren en
Moge God bangsa Maluku zegenen, nu en voor altijd
AMIN

Nn. Maartje Ruhulesin
GIM – Pusat Kindok