

In de greep van het Coronavirus

Wat vraagt de overheid van ons na 15 maart?

Dat zolang er geen vaccin of medicijn is, we met z'n allen willen samenwerken om het Coronavirus in te dammen / vertragen.

Hoe wil de overheid dat doen?

Zij voert strengere maatregelen in zoals:

Het sluiten van restaurants, horeca's, scholen, universiteiten, sportscholen, sportactiviteiten, rechtbanken sluiten etc. De economie krijgt een gevoelige klap. (Niet alleen in Nederland, maar ook Europa)

Mensen worden gevraagd om thuis te blijven. Dit alles zijn geen prettige maatregelen, die ook ons kerk-zijn raken.

Dit zijn noodzakelijke maatregelen ten goede van de samenleving om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, want als er te veel mensen besmet worden door dit virus, kunnen de ziekenhuizen de opvang en verzorging niet aan. Er moet geen 'piek' komen van besmette mensen.

Zijn wij bereid om ook een offer te brengen en daarmee solidariteit te tonen door niet aan ons zelf te denken of zoals iemand zei 'niet narcistisch en niet egocentrisch' (niet alle aandacht vestigen voor ons zelf opeisen)

We zullen nu werkelijk de daad bij het woord moeten voegen. Dit houdt in 'ale rasa beta rasa'.

Dit is die naastenliefde waarover zo vaak is verkondigd.

We hebben ook de plicht te waken niet alleen over de gezondheid van onze kerkleden, maar ook over anderen. We willen een gezonde samenleving, daarin past een gezond lichaam en een gezonde geest.

Wat kunnen we als kerk doen?

Het kan niet zo zijn dat de kerk wordt aangezien als een geloofsgemeenschap die niet wil meewerken aan de bevordering van de gezondheid van de mensen.

Sommige gemeentes hebben reeds aangekondigd dat er in de komende dagen en weken tot en met 6 april geen erediensten en kerkelijke activiteiten worden gehouden. Alle activiteiten worden opgeschort. Daarna wordt er gekeken wat er wordt gedaan.

Mensen die hoesten en verkouden zijn, gaan niet naar de kerk. Ouderen blijven thuis.

Ja maar we kunnen de kerk toch niet sluiten als het Coronavirus langere tijd aanhoudt?

In zijn toespraak tot het Franse volk, zei de Franse President Macron: 'We zijn in oorlog. Gezondheidsoorlog'. Het Coronavirus wordt als vijand beschouwd, niet te zien, maar wel degelijk aanwezig dat zich verspreidt en mensen ziek maakt.

In oorlogstijd werden niet overal kerkdiensten gehouden (en wel jarenlang).

Dat neemt niet weg dat er thuis (in gezinsverband) of in de kerk met een klein aantal mensen gebeden en gezongen kan worden en uit de Bijbel gelezen.

Advies

Advies is voorlopig tot en met 6 april geen diensten. In deze onzekere tijden wordt van ons gevraagd om inventief en creatief te zijn.

Kijk om ons heen:

- (begonnen in Italië) mensen zingen samen op de balkons om elkaar te bemoedigen
- Mensen geven applaus en tonen respect voor de zorgverleners die lange uren en dagen maken, hun onbaatzuchtige arbeid, en de liefde en de energie die zij geven.

LOFPRIJZING

Zingen kunnen we!!

Willen we iets aan lofprijzing doen, dan spreken we af dat we samen als geloofsgemeenschap in wijkverband op een afgesproken tijdstip de deuren en ramen opengooien en enkele liederen zingen en aan het eind applaudiseren voor de God die ons trouw is gebleven en die zich over ons ontfermt.

Wilt u samenbidden: doe dan als Madjelis in de kerk en bidt voor uw gemeente en voor de samenleving, de wereld die de strijd aangaat tegen het Coronavirus.

Hebt u mensen in de gemeente die iets met videobeelden kunnen werken, streamen etc. Neem een preek en zang op laat het horen en zien. Maak gebruik van Social Media.

Het Synodebestuur verstaat onder kerkelijke activiteiten het volgende:

- Zondagse kerkdiensten, eventuele doopdiensten, huwelijksinzegeningen en belijdenisdiensten;
- (Vorbereidingsdienst voor) Het Heilig Avondmaal;
- Bijeenkomsten van alle kerkelijke organisaties en koren;
- Rapat Djemaat;
- Catechisatielessen en priksa;
- Zondagschool en Kindernevendienst.

Kerkenraden dienen met betrokkenen te bespreken:

- **als de Belijdenisdienst moet worden uitgesteld;**
- **bij het overlijden van een gemeentelid wat te doen met de Troostdienst en de Uitvaartdienst gezien de voorzorgsmaatregel van het RIVM**

Dit zijn slechts enkele voorbeelden en we zijn ervan overtuigd dat leden van de kerk nog andere en betere ideeën hebben.