

Kalo bitjara itu 'rasa-rasa', zeggen we vaak. Als je spreekt, houd dan rekening met de gevoelens van een ander, dat wil bovengenoemde uitdrukking zeggen. En dat geldt ook hier in ons verhaal. Het lag niet in de bedoeling van Paulus om een zendingsreis naar Athene te maken. Omdat zijn leven en werk bedreigd werden door de Joden in Thessalonika en Berea, stuurden zijn vrienden hem weg met enkele begeleiders naar Athene en daar bleef hij alleen achter wachtend op Silas en Timotheus, die nog in Berea verbleven. Vanuit het noorden van het land, Thessalonika kwam hij uiteindelijk in het uiterste zuiden van Griekenland terecht. Niet gedacht, maar zo kwam het evangelie in de grote wereldstad van toen. In Athene was Paulus zeer verontwaardigd zo veel godenbeelden aan te treffen. Hij wisselde daarover van gedachten in Synagogen met de Joden en andere gelovigen. Ook besprak hij dat op marktpleinen met de Atheners, die open stonden voor elk nieuws. Zij hielden nu eenmaal van debatteren. Athene was in die tijd een bekende stad, open voor allerlei culturen. Beroemd vanwege de filosofen als Plato, Socrates en Epicurus. Atheners waren geïnteresseerd in de verhalen en denkwijze van Paulus en ze hielden van debatteren. Hij ging naar de berg Areopagus, genoemd naar de oorlogsgodin Ares en hield daar een redevoering. Naar aanleiding van de vele afgoden, die de Atheners aanbaden, preekte Paulus hun godsdienstigheid. Ook maakte hij melding van het altaar met de inscriptie: "Aan de Onbekende God". Over die God die jullie niet kennen, wil ik jullie verkondigen. Paulus liet zich niet geringschattend uit over hun godsdienst. Hij stond op gelijke voet met hen. Hij nam geen hooghartige houding aan. Hij zei ook niet dat zij de godenbeelden moesten vernietigen, zoals we dat in het Oude Testament zagen. Hij wilde zich verplaatsen in hun doen en laten. Paulus gebruikte niet alleen zijn ogen, zijn mond maar ook zijn hart, zijn hoofd. Paulus was een bijzondere zending, die kennis had van de Griekse cultuur. 5 Hij was er niet op uit, zoals we dat later zagen bij de Westerse zendingen, die de culturen van andere volken als heidens beschouwden en de opdracht gaven om daar afstand van te nemen! Hij maakte de Atheners bekend met de God die de wereld geschapen heeft en alles wat er leeft. Paulus begon niet met het verwijzen naar de opgestane Jezus. Ook vertelde hij niet over wat hem is overkomen op weg naar Damascus, toen hij werd verblind door het licht van Jezus. Neen, hij had achting voor hun cultuur en liet merken dat hij kennis van zaken had. Hij haalde enkele citaten aan van hun beroemde dichters zoals Epimemides en Aratus. "In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij er" en "uit hem komen wij voort" Die mensen hebben nooit van God en Jezus Christus gehoord. Deze God nam hen ook niet kwalijk om datgene wat ze niet wisten. Deze God woonde niet in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt. Hij kan niet gelijkgesteld worden aan de afgoden van goud, zilver of steen, die door mensen zijn gemaakt. Paulus was zeer menselijk bezig en benaderde de Atheners zeer verstandig, dat ze de bereidheid wilden tonen, hem aan te horen. Hij heeft aan mensen een bepaalde tijd en bepaalde plaats op aarde toegewezen en eens zullen zij zich daarvoor moeten verantwoorden. Daarmee wil God dat zij een nieuw leven beginnen, zich bekeren. God heeft reeds iemand aangesteld om een rechtvaardig oordeel te vellen over alle mensen. Iemand die God uit de doden heeft doen opstaan. Op het moment dat Paulus het had over de opstanding uit de doden, zag je een drietal reacties: Één, zij die de spot met hem dreven; Twee, zij die zeiden dat ze wel een andere keer hem daarover wilden horen en met hem wilden spreken. Direct achteraan meldt onze lezing, dat Paulus uit hun midden vertrok. Drie, er waren ook mensen die tot geloof kwamen, niet veel maar een klein aantal: Dionysius, een lid van de raad van Areopagus, (Hof van Justitie) en een vrouw, Damaris en nog een aantal anderen. Paulus werd niet in zijn werk belemmerd, noch werd hem het leven moeilijk gemaakt. Hij ging weg. Je hoorde hem niet klagen. Sommige uitleggers zeggen dat Paulus heeft gefaald in zijn verkondiging. 6 Zij zijn tot die conclusie gekomen omdat dezelfde schrijver van dit boek, Lucas eerder over Petrus heeft verteld, • dat na zijn getuigenis 3000 mensen zich hebben laten dopen. En van Paulus zijn ze gewend, dat hij heel veel mensen tot het geloof heeft gebracht. Maar ze vergeten wel bij te vermelden dat Paulus in bepaalde plaatsen langer is gebleven om zijn werk te doen. • In Tessalonika was hij drie en een halve week gebleven en in Korinthe, anderhalf jaar. • In Athene

was hij slechts enkele dagen gebleven. Belangrijk was, dat hij is begonnen met het zaaien. Een ander zal voor het water zorgen om te begieten en ander zal gaan oogsten. Volgens de overlevering was de eerste bisschop van Athene, Dionysius. Wat verwachten we zelf als predikers, dienaren van het Woord of evangelisten? Dat na onze verkondiging heel veel mensen in de kerk komen of tot geloof komen? Wie kent niet de gelijkenis van de zaaier? Niet iedereen is tot geloof gekomen of heeft het geloof vastgehouden. Paulus heeft zijn mond open gedaan, het woord verkondigd, het zaad gezaaid. Het fundament is gelegd. Jezus zelf ooit gezegd: “De één zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen, waarvoor je geen moeite hoeft te doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af” (Johannes 4,37-38). “Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien” (1 Kor. 3: 6) dat schreef Paulus ooit aan de gemeente te Korinthe. Dat we dat willen beseffen. We kunnen van alles willen. Kijk hoe wij momenteel machteloos toekijken in deze Coronatijd. We maken ons zorgen, we raken verward. Het Coronavirus slaat wereldwijd toe. Mensen worden ziek, sommigen worden beter, anderen sterven een eenzame dood. Economie dreigt in een recessie terecht te komen. Mensen worden ontslagen. Kerken, moskeeën, synagogen gaan dicht. Er worden geen erediensten gehouden. Van één ding zal de mens doordrongen moeten worden: de wereld is niet ‘maakbaar’ !!! Opeens is het Hamilayabergte weer te zien, want de lucht en het water worden niet verontreinigd, de aarde wordt niet verwarmd, de files blijven uit. Ja als we niet onze leefwijze veranderen gaan we terug naar oude tijden. We zullen om met premier Rutte te spreken ‘een nieuwe anderhalve meter toekomst’ moeten gaan leven. God heeft de mens niet nodig. We zijn afhankelijke wezens van de Schepper, de God van de natuur. Werkelijk In Hem leven, bewegen en bestaan wij. Paulus gaat in stilte weg, wetende dat God met hem is. Amen