



**Liturgie Huisdienst / Ibadah Rumah Tangga
Masaraja Sjukur Pentakosta / Tweede Pinksterdag
Senin / Maandag, 1 juni 2020**

- **Njanjian Pembukaan / Openingslied.** K.J. no 237 : 1, 2
<https://youtu.be/HCD63fHJx8s>

Roh Kudus, tetap teguh,
Kau pemimpin umat-Mu.
Tuntun kami jang lemah
lewat gurun dunia.
Djiwa jang letih lesu
mendengar panggilan-Mu
"Hai Musafir, ikutlah,
ke neg'ri sedjahtera!"

Kawan karib terdekat,
Kau menolong jang penat,
b'ri di djalan jang kelam
hati anak-Mu tent'ram.
Bila badai menderu,
perdengarkan suara-Mu,
"hai Musafir, ikutlah,
ke neg'ri sedjahtera!"

1. Pasal Pembukaan / Openingsvers.

U geef mij handen om te doen 'n hart om te openen
ogen om te kijken, oren om te luisteren, voeten om te staan
om een ander te geven, te dienen, te zien, te luisteren
om in Uw spoor te gaan

U schiet mij te hulp met Uw Geest
Ik ben niet alleen, duizendmaal dank
Oh Heer voor het Pinksterfeest.

- **Luistertd naar instrumetal van Nn Gracinha Leiwakabessy.**
<https://youtu.be/8lpWwVPmHxY>

2. Pematjaan dan Pemberitaan Firman /

Lezing en de verkondiging van het Woord

1. Doa / Gebed.
2. Pematjaan Alkitab / Schriftlezing
Joel 2 : 18 - 29 dalam bahasa Melaju.
Joel 2 : 18 - 3 : 2. In het Nederlands
3. Renungan / Overdenking.

Lieve gemeente.

De lezing op deze tweede Pinksterdag geeft ons een uitleg van de belofte van herstel van God voor zijn volk. In het 18de vers lezen wij : een speling van woorden die heel aantrekkelijk is. God was " Jaloers " op Zijn grond, maar had medelijden met Zijn volk.

Als we proberen om een betekenis te geven aan het woord Jaloers, dan zien we dat het stevig verbonden was met de toorn (boosheid) van God over de overtredingen die Zijn volk in het beloofde land had gedaan.

Hoewel zijn volk die overtredingen had gedaan, was die expressie van de boosheid van God niet rechtstreeks gericht tot zijn volk, maar Hij uitte het door een ramp over het land die de mensen hadden ervaren. (Orang-orang tua Maluku biasanja bilang bahwa: setiap tjilaka ada gunanja / de Molukse ouderen zeggen vaak dat elke ramp zijn nut heeft) En dat betekend dan, dat door middel van elke ramp de mens altijd de mogelijkheid krijgt om zich te bekeren en zijn fout te herstellen.

Integendeel: vindt men in elke ramp de genade en liefde van God die reddend is.

De profeet Joel gaf de belofte van God aan Zijn gemeente en zei dat God de grootheid van het land waar Zijn volk woonde zal herstellen, mits zij tot inkeer komen. God zal al hun fysieke behoeften vervullen. Zoals men het in de woorden vind als graan, wijn, olie, verzadigd. Zo ook de psychologische behoeften van het volk. In de woorden: Opstaan, eigenwaarde te midden van de volken. In het kort kunnen we wel zeggen dat : God zal vele wonderen verrichten voor Zijn volk. En dit alles zal Hij doen zodat zijn volk weet en zeker is dat de Here God altijd bij zijn volk aanwezig zal zijn in wat voor levens situaties ook. De aanwezigheid van God was niet alleen om de lichamelijke en geestelijke problemen te vervullen, maar Hij beloofde om Zijn volk Gods Geest te schenken.

De belofte over Gods Geest, waarover Joel schreef , had verbinding met de profetie over de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. In de gebeurtenis van Pinksteren, werd de Heilige Geest overvloedig uitgestort over zijn discipelen en al de mensen. En dat was reeds verteld door de profeet Joel Over de tijd van de Messias, waar God het verlangen van Zijn volk vervulde door aan iedereen Zijn Geest te geven.

In de theologie van Joel had de Geest van God de taak van de Geest van het herstel. De uitstorting van de Gods Geest was een universeel teken van het herstellen van Gods belofte. Vroeger waren de Joden van mening dat Gods Geest alleen maar aan bepaalde mensen werd gegeven zoals de koning, de profeet en de schrift geleerde. Maar nu is het voor iedereen. Een ieder die in de naam van God is, zal de genade van het heil krijgen, en dat werd gekenmerkt door het geven van Zijn Geest als waarborg. Het gaat ook over de grenzen van de mens, het soort of leeftijd, of de status. Oud ,jong of groot zullen de uitstorting van de Heilige Geest mee maken. Niet alleen de profeet Joel had erover, de profeet Ezechiël had het ook reeds voorspeld. Ezechiël had gezegd : Ik zal je een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven, en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. (Lees Ezechiël 36 : 26 – 27)

Lieve gemeente,

Als we dit Woord van God op deze tweede Pinksterdag horen, zullen we ons gaan afvragen hoe we in ons leven zullen reageren op de uitstorting van de Heilige Geest? Op het moment van de uitstorting betekend het dat we reeds de verbondenheid met de gemeenschap hebben ervaren, en dat niet los te koppelen was met God.

Wij hebben ook begrepen hoe wij naar God moeten luisteren en begrijpen in dit leven. Wij worden geleid om te wandelen in de waarheid van God en ons leven. En dat ons leven niet alleen voor ons zelf is, maar voor God en de medemens.

Op het moment dat de Heilige Geest in ons leven komt, betekent het dat God niet alleen degene gebruikt die heilig zijn verklaard, of die genoeg ervaring hebben, maar allemaal, jong en oud, groot en klein, als een gemeenschap van gelovigen. We krijgen de mandaat om elkaar te dienen, en al onze levens ervaring te delen, met God maar ook met elkaar. Door middel van getuigenissen en onze daden. Op deze manier zal de Heilige Geest ons leven herstellen. En dat alles zal tot een goede kwaliteit van het leven zijn, gelijk een beeld en het gezicht van God. En dat betekent dat wij door middel van ons leven de aanwezigheid van God in Jezus Christus, waarin we geloven kunnen zien.

Jemaat kekasih Tuhan,

Bagian pembatjaan Firman pada sjukur Pentakosta ini, memberikan suatu keterangan tentang djandji pemulihan Tuhan atas umat-Nja. Pada ayat 18 kita membatja suatu permainan kata jang sangat menarik sekali. Tuhan "Tjemburu atas tanah-Nja, namun menaruh belas kasihan atas umat-Nja. Kalau kita tjoba memberikan pengertian kepada kata tjemburu, maka kata ini punja kaitan erat dengan kemarahan Tuhan atas pelanggaran jang dilakukan oleh umat-Nja di tanah perdjandjian. Walaupun umat melakukan pelanggaran tetapi expresi kemarahan Tuhan Allah itu tidak ditumpahkan setjara langsung kepada umat-Nja, namun dinjatakan melalui bentjana atas tanah jang dialami oleh manusia. (Orang-orang tua Maluku biasanja bilang bahwa: setiap tjilaka ada gunanja). Artinja melalui setiap bentjana itu manusia selalu diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala kesalahannya. Bahkan didalam setiap bentjana terdapat anugerah kasih Allah jang menjelamatkan.

Nabi Joel menjampaikan djandji Tuhan kepada umat bahwa: Tuhan Allah akan memulihkan kedjajaan tanah jang didiami umat-Nja, asalkan umat hidup didalam pertobatan. Allah akan memenuhi segala kebutuhan fisik mereka. Seperti jang terdapat dalam kata-kata: gandum, anggur, minjak, kenjang. Demikian djuga kebutuhan psikologis umat. Dalam kata ditegahlan harga dirinja ditengah-tengah bangsa-bangsa. Singkatnja dapat dibilang bahwa: Tuhan Allah akan melakukan banjak keadjaiban bagi umat-Nja. Dan semua itu dilakukan, agar umat bisa tahu dan yakin bahwa, Tuhan Allah memang selalu hadir dalam segala situasi kehidupan umat-Nja. Kehadiran Tuhan itu, bukan hanja untuk mentjukupkan soal-soal djasmani dan rohani, tetapi Tuhan Allah berdjandji akan menganugerahkan umat Roh Allah.

Djanji tentang Roh Allah, atau Roh Kudus jang ditulis oleh nabi Joel ini, punja hubungan dengan nubuat tentang pentjurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam peristiwa pentakosta, Roh Kudus ditjurahan oleh Allah setjara berlimpah-limpah kepada murid-murid dan semua manusia. Dan itu djuga telah dibitjarakan oleh nabi Joel, tentang masa Mesianis. Dimana Tuhan Allah akan memenuhi kerinduan umat-Nja dengan memberikan Roh-Nja kepada semua manusia

Dalam teologi Joel: Roh Allah berperan sebagai Roh pemulihan. Pentjurahan Roh Allah merupakan tanda bagi pemulihan perdjandjian Tuhan setjara universal. Diwaktu dulu, orang-orang Jahudi beranggapan bahwa: Roh Allah hanja diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti kepada radja, nabi dan imam.

Tetapi sekarang Roh Allah diberikan kepada semua orang. Semua orang yang berseru didalam nama Tuhan, akan mendapatkan anugerah keselamatan, dan hal itu ditandai dengan pemberian Roh-Nya sebagai jaminan. Universalitas ini melampaui batas-batas perbedaan manusia. Jenis kelamin, usia maupun status. Laki-laki, perempuan, tua muda ketjil besar, mengalami pentjurahan Roh Kudus.

Selain nabi Joel yang nubuat tentang Tuhan Allah akan mentjurahkan Roh-Nya setjara universal, nabi Jehezkiel juga telah nubuat demikian. Jehezkiel mengatakan bahwa: Kamu akan Ku-berikan hati yang baru, dan Roh yang baru dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Ku berikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. (Batja Jehezkiel 36 : 26 – 27).

Djemaat kekasih Tuhan

Mendengar pesan Firman Tuhan dihari sjukur pentakosta ini, maka kita bertanja apa pengaruh tertjurahnja Roh Kudus atas kehidupan kita sekaran?...Saat Roh Kudus ditjurahkan itu berarti kita telah mengalami suatu hubungan persekutuan yang tidak bisa dilepaskan dengan Allah. Kita diberikan pengertian untuk bisa mengerti tentang kehendak Allah dalam hidup ini. Kita dituntun untuk berdjalan pada Djalan Kebanaran dan Hidup. Hidup kita ini bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama manusia.

Disaat Roh Kudus ditjurahkan dalam hidup kita, itu berarti Tuhan Allah tidak hanya memakai mereka yang diurapi atau yang sudah tjukup berpengalaman sadja, tetapi kita semua, tua muda – ketjil - besar sebagai persekutuan orang-orang beriman mendapatkan mandat, untuk saling melajani membagi-bagikan segala pengalaman hidup kita dengan Tuhan satu dengan yang lainnja. Melalui kasaksian dan perbuatan kita. Dengan demikian Roh Kudus akan memulihkan hidup kita semua menudju pada kualitas hidup yang merupakan gambar dan rupa Allah. Artinja melalui hidup kita ini, manusia bisa melihat kehadiran Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

➤ **Luisteren naar de zang van Nn. Caro Nikijuluw.**
<https://youtu.be/TqiLm6HvSqI>

3. Berdoa / Gebed.

4. Berkat / zegenbede.

Semoga Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukajita
dan damai sedjahtera dalam iman kamu,
supaja oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin

Moge God die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en

al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest. Amen.

- **Menjanji bersama / Samenzang. Ada Lagi ungkapan Sjukur**
Ada lagi ungkapan sjukur
kami naikan kepada-Mu
sebab Tuhan baik bagi kami
sjukur- sjukur Tuhan.
Sebab Tuhan baik bagi kami
amin, amin amin.

