



**Liturgie Huisdienst / Ibadah Rumah Tangga
Zondag / Ahad, 19 april 2020**

Papa of mama of een van de kinderen. Mari kita menjambut kehadiran Allah di tengah-tengah kita dengan menjanji dari **BNG no 383 : 1, 2**

Laten we Gods aanwezigheid in ons midden verwelkomen met samen zingen uit.

BNG no 383 : 1, 2

➤ **Njanjian Pembukaan / Openingslied. BNG no 383 : 1, 2**

Ku berbahagia Jakin teguh Pasrah sempurnah nimat penuh
Jesus abadi kepunjaan-ku! suka sorgawi melimpahi-ku.
Aku waris-Nja ku ditebus Lagu malaikat amat merdu
tjiptaan baru Rohul Kudus. kasih dan rahmat beserta ku.

Koor.

Aku bernjanji bahagia
memudji Jesus selamanja.
Aku bernjanji bahagia
memudji Jesus selamanja.

1. Bemoediging.

U, onze God en Koning willen wij roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw willen wij U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgonden.

Kami hendak mengagungkan Engkau
ja Allah kami, ja Radja.
dan kami hendak memudji nama-Mu
untuk seterusnya dan selamanja.
Setiap hari kami hendak memudji Engkau
dan hendak memulaiajn nama-Mu
untuk seterusnya dan selamanja.

➤ **Menjanji Bersama / Samenzang:**

BNG no 293: 1,2. (u mag een ander lied kiezen)

Bila ku lihat bintang gemerlapan
dan bunji guruh riu ku dengar,
ja Tuhan-ku tak putus aku heran
melihat tjiptaan-Mu jang besar.

Ja, Tuhanku, pabila ku renungkan
pemberian_mu dalam Penebus,
ku tertegun bagiku ditjurahkan
oleh Putra-Mu Darah-Nja kudus.

Koor.

Maka djiwa-ku-pun memudji-Mu sungguh besar Kau Allah-ku.
Maka djiwa-ku-pun memudji-Mu sungguh besar Kau Allah-ku.

2. Pambatjaan dan Pemberitaan Firman /

Lezing en de verkondiging van het Woord

1. Doa / Gebed.
2. Pambatjaan Alkitab / Schriftlezing
Johannes 20 : 19 - 23.
3. Renungan / Overdenking.



Lieve broeders en zusters in Jezus Christus

Als ons gevraagd wordt hoe wij ons nu na 3 weken voelen? We hebben de maatregelen van de regering opgevolgd om thuis te blijven.

Natuurlijk zullen er verschillende antwoorden zijn. Er zijn er die het normaal vinden omdat ze gewend zijn om thuis te blijven, sommigen vervelen zich, anderen krijgen een leeg gevoel, of worden bang. enzovoort.

Als we thuis moeten blijven, betekent het niet dat we bang zijn. Maar dat is de manier waarop we ons leven en het leven van de medemens beschermen tegen de dreigingen van de corona pandemie die slecht is voor onze gezondheid. Wij moeten samen een houding, een strategie in kunnen nemen om deze pandemie te bestrijden. Het heeft onze levenssectoren verlamd, namelijk : het sociale leven, de economie, het onderwijs en vooral de gezondheid.

We hoeven niet bang te zijn. Want gevolg van angst is: verdriet, hulpeloosheid, eenzaamheid, en wanhoop. Op het moment dat wij thuis blijven, hebben we alle tijd om na te denken over de betekenis van ons leven. Wat moeten we doen met ons leven en wat zijn onze levensdoelen in deze tijdelijke wereld.

Deze zondag lezen en luisteren we naar het verhaal over de verschijning van Jezus aan Zijn twaalf leerlingen. Zij verstopten zich in een afgesloten ruimte omdat ze bang waren.

De schrijver van het evangelie van Johannes vertelde dat het eerste wat Jezus zei toen Hij zich, na zijn opstanding, vertoonde aan Zijn leerlingen, was:

Ik wens jullie vrede. Deze woorden kenden de leerlingen al heel goed. Maar deze keer klonk het voor hun, heel vreemd in de oren. Niet zoals gewoonlijk.

Misschien omdat zij op dat moment zo geschrokken waren, of misschien ook dat zij hun waarnemingszintuigen niet goed gebruikten om zich ervan te overtuigen dat het waarlijk de Here Jezus was, die een paar dagen te voren aan het kruis gestorven en begraven was. Of misschien was de emotie hen te veel geworden, door de realiteit van de dood van Jezus. Zodat ze nog niet klaar waren voor de realiteit van het leven. Of waarschijnlijk hadden ze nog geen voldoende bewijs dat die opstanding werkelijk gebeurd was. Of waarschijnlijk hadden zij geen hoop meer omdat zij zo bang voor de Joden waren, dat zij zichzelf niet konden overtuigen dat het werkelijk Jezus, hun leermeester was.



Blijf thuis.

Natuurlijk begreep Jezus wat er allemaal in Zijn leerlingen omgving. Daarom was de groet: **"Ik wens jullie vrede"** heel bijzonder geworden. En het was meteen een concreet en duidelijk antwoord op de hele situatie waarin de leerlingen zich op dat moment bevonden.



Vrede, vormt de essentiële basis van de blijde boodschap die Jezus had verkondigd. Het is een Woord van leven, en niet van de dood!

Wat onze aandacht trekt, en waar wij dus aandacht aan moeten schenken is, wat er in het 22^{ste} vers staat en wel het 2^{de} gedeelte." Na deze woorden, blies Hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest." Het woord **"blazen"** had dezelfde betekenis als Genesis 2:vers 7.

In de gebeurtenis van het verhaal in Genesis, weten we dat de mens werd gemaakt van stof van de aardbodem, en geen basis had, en dat was **"Leven"**.

Daarom blies God Zijn levensadem in de neus van de mens, zodat hij een levende mens werd. Zo gebeurde het op dat ogenblik ook bij de leerlingen van Jezus.

Zij hadden al onderwijs van Jezus Christus gehad en verscheidene wonderen gezien die Jezus had gedaan, maar dat was voor hen nog niet genoeg.

Zo was Jezus, die de Opstanding en het Leven is, opnieuw bij hen aanwezig, en blies Hij de levensadem van de Heilige

Geest in Zijn leerlingen, zodat zij levend zijn in de overwinning van Jezus. Zij hadden weer de durf en de energie om steeds te werken, getuigen van Christus te zijn, en het evangelie van het Koninkrijk van God door te geven aan de wereld en de mensen.

Lieve gemeente.

Jezus is de opstanding en het leven, Hij bracht in die tijd, niet alleen vrede aan Zijn leerlingen. Maar ik geloof dat de groet **"Ik wens jullie vrede"** wat Here Jezus gezegd had, ook nu aan iedereen gericht is. Voor diegenen die bedroefd zijn, angst hebben, zich eenzaam voelen, en wanhopig zijn door de bedreigende corona pandemie.

De levende Jezus staat niet stil, Hij is altijd bij ons, Jezus zal ook naar onze huizen komen. Jezus komt om ons te verzekeren dat er hoop is, en geeft ons ook rust in onze harten. Jezus komt bij ons doormiddel van Zijn Evangelie. Wanneer wij bidden ontmoeten we Jezus. Wanneer we het Woord lezen uit de Bijbel dan zullen we de antwoorden van vrede vinden. De Vrede die Jezus Christus heeft gebracht is de volmaakte Vrede. De erfenis van die Vrede kan niet verloren gaan, niet onrein worden, en ook niet verdorren. Die erfenis kan ook niet stuk worden gemaakt door de dood. Omdat de macht van de dood reeds door de voeten van Jezus vertrap werd.



Zo was de opstanding van Jezus Christus, die de vrede had gebracht, een zekerheid van Zijn belofte, het eeuwig leven. Daarom lieve broeders en zusters, worden we allemaal aangeraden om te blijven hopen en standvastig te zijn om de huidige levenssituatie te doorstaan. Laat de angst, de droefheid, en het lijden ons leven niet overheersen. De opstanding van Jezus is de ware grote daad van Liefde van God, in ons leven. Daarom mogen wij vanuit onze eigen huis de Levende God in Jezus Christus aanbidden.

Van daar uit kunnen we begrijpen wat het leven betekent en wat het doel van ons leven in deze tijdelijke wereld is. We leven niet alleen voor ons zelf. Maar we leven voor Gods glorie en het welzijn van de medemens. Amen.

Djemaat kekasih,

Kalau di pertanyakan bagaimana perasaan kita sekarang, setelah 3 minggu ini kita mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Pasti tiap-tiap orang akan memberikan jawaban setjara berbeda-beda.

Mungkin ada jang merasa biasa-biasa sadja karma sudah terbiasa tetap rumah, ada jang membosankan, ada jang merasa kosong dan takut dan sebagainya.

Kalau kita musti tetap di rumah bukan berarti bahwa kita takut. Tetapi itulah tjaranja kita mendjaga dan melindungi kehidupan kita dan kehidupan seama manusia dari antjaman pandemi corona jang bisa berakibat buruk untuk kesehatan kita.

Kita sama-sama harus bisa mengambil sikap dan strategi untuk melawan pandemi corona jang saat ini telah melumpuhkan beberapa sektor kehidupan kita. Jakni kehidupan sosial - Ekonomi pendidikan dan terutama kesehatan.

Kita tidak perlu merasa takut. Sebab kekatakutan akan menimbulkan: kesedihan, kesepian, dan tidak punja pengharapan. Saat kita di rumah, kita punja banjak waktu untuk merungkan, apa arti hidup kita ini. Apa yang harus kita buat dengan hidup kita, apa tujuan hidup kita dalam dunia jang sementara ini dan sebagainya.

Minggu ini sama-sama kita membuatja dan mendengarkan tjerita tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nja. Saat mereka berada di suatu tempat yang tertutup oleh karna ketakutan mereka.

Penulis Indjil Johanes mentjeritakan bahwa kalimat pertama jang diutjapkan Yesus saat menampakan diri kepada murid-murid-Nja setelah peristiwa kebangkitan adalah:

Damai sedjahtera bagi kamu. Sapaan ini sudah tentu sangat dikenal oleh kelompok murid-murid. Tetapi kali ini sapaan tersebut terasa sangat asing. Tidak seperti biasanya.

Mungkin karena murid-murid terkedjut (kaget), atau djuga mungkin karena murid-murid tidak menggunakan indra penglihatan mereka setjara baik, untuk mejakini bahwa itulah Tuhan Yesus jang telah disalibkan dan dikuburkan beberapa hari lalu. Mungkin djuga oleh karna emosi, mereka dihanjutkan begitu djauh oleh realitas kematian Yesus, sehingga mereka tidak siap menghadapi realita kehidupan.

Mungkin djuga mereka merasa tidak punja bukti-bukti bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh terdjadi. Atau mungkin mereka tidak punja pengharapan oleh karena telah djatuh dalam rasa ketakutan jang dalam kepada orang-orang Yahudi, sampai mereka tidak bisa mejakini bahwa itulah Yesus dan Guru mereka.

Tentu sadja Yesus sangat mengerti suasana dan semua jang sementara bertjampur aduk dalam pikiran para murid-Nja. Oleh karena itu sapaan "**damai sejahtera bagi kamu**" mendjadi sangat istimewa. dan sekaligus merupakan djawaban konkrit atas segala situasi jang dialami oleh para murid waktu itu.

Damai sedjahtera adalah merupakan essensi / nilai dasar dari seluruh kabar kesukaan jang diberitakan oleh Tuhan Yesus. **Damai sedjahtera** adalah kata kehidupan bukan kematian.

Hal menarik jang perlu kita perhatikan dari teks ini djuga adalah, pada ayat 22b "*la mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus*".

Kata mengembusi dalam ayat ini sama dengan kedjadian 2 : 7. Pada tjerita kedjadian, kita tahu bahwa manusia jang telah dibentuk dari debu tanah memiliki satu kekurangan yang mendasar jaitu. **Hidup**. Maka Tuhan Allah mengembuskan nasaf hidup kedalam hidung manusia, sehingga dia mendjadi manusia yang hidup.

Demikian djuga para murid Yesus saat itu. Mereka telah mendengar pengadjaran Yesus Kristus dan melihat berbagai tanda mujizat jang Yesus lakukan tetapi hal itu belum tjukup bagi mereka. Dengan demikian Yesus jang adalah kebangkitan dan hidup, hadir kembali serta "menghembuskan kehidupan" dalam Roh Kudus kepada murid-murid-Nja, sehingga mereka menjadi hidup dalam kemenangan Yesus. Mereka memiliki keberanian dan semangat untuk terus berkarja mendjadi saksi-saksi Kristus dan meneruskan berita Indjil keradjaan Allah bagi dunia dan manusia.

Djemaat kekasih.

Yesus jang adalah kebangkitan dan hidup, tidak hanja membawa damai sedjahtera bagi murid-murid waktu itu sadja. Tetapi beta pertjaja bahwa saat ini sapaan **damai sedjahtera bagi kamu** jang di utjapkan Yesus itu djuga terbawa untuk semua orang jang

sementara mengalami duka tjita, ketakutan, kebimbangan, kesepian dan putus asa oleh karna antjaman pandemie corona.

Jesus jang hidup tidak berdiam diri. Ia selalu ada bersama kita, Ia akan datang ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Jesus datang untuk mejakinkan kita akan adanya pengharapan, dan memberi kepada kita keteduhan hati.

Jesus datang kepada kita melalui Firman-Nja. Saat kita berdoa kita bertemu dengan Jesus. Saat kita membatja Firman di dalam Alkitab kita mendapatkan djawaban-djawaban tentang damai. Damai sedjahtera jang dibawa oleh Jesus Kristus adalah damai jang sempurna. Warisan damai itu tidak dapat binasa, tidak tjemar dan tidak laju. Warisan Kristus ini djuga tidak dapat dihantjurkan oleh maut. Karena kuasa maut telah diinjak dalam telapak kaki Jesus.

Dengan demikian kebangkitan Kristus jang membawa damai sedjahtera, memberikan kepastian djandji hidup jang kekal. Itu sebabnja kita semua dinasihati untuk tetap mempunyai pengharapan dan tetap bertekun dalam menghadapi situasi hidup saat ini. Djangan membiarkan ketakutan, kesedihan dan penderitaan berkuasa atas hidup kita.

Kebangkitan Jesus adalah perbuatan kasih Allah jang amat besar dalam hidup kita. Oleh karena itu dari dalam rumah tangga kita masing-masing, kita menjembah dan beribadah kepada Allah di dalam Jesus Tuhan kita jang hidup. Di situ kita bisa mengerti apa arti dan tudjuan hidup kita dalam dunia jang sementara ini. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesedjahteraan sesama manusia. Amin.

- **Luisteren naar een gospel muziek of samen zingen, u mag zelf een lied kiezen.**

3. Berdoa / Gebed.

- **Njanjian sjukur / Danklied. BNG no 391 : 1, 2.**

Di djalan ku ku diiring oleh Jesus Tuhan-ku.
Apakah jang kurang lagi djikia Dia pandu-ku.
Diberi damai sorgawa asal imanku teguh.
Suka duka dipakai-Nja untuk kebaikan-ku.
Suka duka dipakai-Nja untuk kebaikan-ku

Di djalan-ku njata sangat kasih Tuhan jang mesrah.
Didjandjikan perhentian di rumah-Nja jang baka.
Djika djiwa-ku membumbung meninggalkan dunia,
ku njanjikan tak hentinja kasih dan pimpinan-Nja
ku najnjikan tak hentinja kasih dan pimpinan-Nja.

4. Berkat / zegenbede.

Semoga Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukajita
dan damai sedjahtera dalam iman kamu,
supaja oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Moge God die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Amen.

➤ **Menjanji bersama / Samenzang. Lagu Api Indjil.**

Tuhan punja maksud untuk katong pung datuk - datuk.
Bermula dorang tarima Api Indjil.
Sakarang dong su seng ada jang tinggal tjuma pesan
par anak tjutju samua, sakarang ini.

Refrein.

La biar Api Indjil tarus menjala o menjala di katong pung hati
La biar akang pung tjahaja oh tapantjar trus dari Maluku
La dari dolo sampe Tuhan Jesus bale kombali.

