

CORONA

mijn lopen is begonnen
het aantal stoeptegels voorbij
mijn stappen geteld, ik ontmoet je

muziek in de oren mij gegeven
woorden worden geschreven, bloesems
gaan uit, vertroosting gevonden

ik vraag je, wat ben ik waard als jij mij
zo kan treffen, mijn leven zo kan verstoren
duizenden heengegaan, nog meer aantallen

opgenomen, een groter aantal positief getest
ik geef mij niet gewonnen, ik zal de strijd winnen
de nieuwe lente breekt aan

ik zal zonnestralen weer zien, de hoop
koesteren en mijn pad blijven bewandelen

ik, ik zal weer beginnen met ademen

Djodjie Rinsampessy