

LEZING:

Handelingen 2, 1 -5

LIEDEREN:

1. Mazmur 103, 1. 10.
2. BNG 320, 3.
3. BNG 122, 1. 2.

Een opdracht

Heimwee hebben we naar het allereerste Pinksterfeest, naar het talenwonder dat zich toen voltrok. Dat de mensen niet meer in een Babylonische spraakverwarring langs elkaar heen praten, maar luisteren, intens luisteren, en openhartig spreken en elkaar verstaan.

Kerkmensen denken vaak dat zij met een buitenkerkelijke niet over het geloof kunnen praten omdat hij er toch niets van begrijpt, laat staan dat hij gaat geloven wat je zegt.

Maar toen, op het allereerste Pinksterfeest! De Heilige Geest sprong in de bres en trad op als tolk. Mensen uit andere landen konden het getuigenis van de apostelen verstaan en, dat is nog het grootste wonder, ze geloofden. Ze aanvaardden wat de apostelen hun vertelden. Drieduizend mensen kwamen op het Pinksterfeest tot geloof!

Ik kan me goed indenken dat je zegt: ik wou dat er dit jaar, vooral nu in deze tijd iets gebeurde, dat je op de een of andere manier kunt zeggen en merken dat de Heilige Geest er is!

We zeggen: het moet van boven komen. Maar: het is al van boven gekomen! Aan God ligt het niet. Het moet nu van beneden komen. Ja schrik niet, het moet van beneden komen!

Is het u wel eens opgevallen dat er op het Kerstfeest engelen zijn die de blijde boodschap verkondigen? En op het Paasfeest zijn het alweer engelen die de goede tijding brengen: Heer is opgestaan! En ook op het Hemelvaartsfeest zijn het de engelen die tegen de volgelingen van Jezus zeggen: de Heer is naar de hemel gegaan en Hij komt weer! Maar op het Pinksterfeest geen engelen, geen hemelse boodschappers. Dan zijn het mensen die de blijde boodschap brengen. God wil ons gebruiken op het Pinksterfeest.

Ja het klinkt erg vroom, maar het kan een vroom smoesje zijn, wanneer wij zeggen: het moet van boven komen. Alsof het al niet van boven kwam. Eerst Jezus, toen de Heilige Geest. Nu moet het van beneden komen.

De Heilige Geest is beschikbaar. Hij is woningzoekend. Het komt erop aan dat we Hem woonruimte geven in onze levens. Dat we Hem werk verschaffen door zijn werkplaats en zijn gereedschap willen zijn. Het wordt tijd dat we schrikken van de woorden die Stefanus zei tegen de Hoge Raad, dat college van zeer vrome mannen: 'Jullie bieden altijd weerstand aan de Heilige Geest!' Zou hij dat ook tegen ons moeten zeggen?

De apostel Paulus schrijft: 'Wordt vervuld met de Heilige Geest' (Efeziërs 5,18).
Dat is een opdracht!