

Ik wil de zegeningen die je van Hem krijgt optimaal. Maar bovenal om echtgenote en moeder te zijn.

Dantes Pattiselanno-Latumaelissa

“Vol gezond verstand in deze coronatijd”.

Vanaf het eerste moment dat corona ons in deze bizarre tijd heeft weten te manoeuvreren, was ik er al van overtuigd dat het niet een ziekte is waar we te licht mee om moeten gaan.

In onze algemene ledenvergadering van 15 maart jl. hebben we aan de gemeente de vraag gesteld: “hoe denkt u erover, als we niet meer kunnen kerken?”.

Een aantal gemeenteleden waren laconiek, maar de meeste ouderen onder ons waren bezorgd. Ondanks dat de meeste gemeenteleden in de risicogroep vallen van (60+), hebben we over het algemeen kunnen vaststellen dat iedereen wilt blijven kerken.

Het antwoord van de gemeenteleden op de vraag was: "laten we blijven kerken, de Heer zorgt wel voor ons". Ik ben er ook altijd van overtuigd dat Hij voor ons zal zorgen, maar ik denk dat de Heer wel van ons verwacht dat wij hierin ons volle en gezonde verstand zullen gebruiken.

Doordat het synode bestuur de restricties volgt van het RIVM, worden we nu in de meest creatieve vorm door Geredja Indjili Maluku (GIM) met het Woord van God bediend. Wie had ooit gedacht dat de GIM online het Woord ging verkondigen?

Volgens de kijkcijfers zijn meer mensen naar het Woord van God gaan luisteren.

Is dit wat de Heer voor ogen heeft? Is dit de kerk van de toekomst?

De Heer vraagt ons in deze ongewone tijd om ons volle en gezonde verstand te gebruiken en volgens mij zijn we op de goede weg! Voorgangers gaan online, erediensten worden opgenomen en/of gemeenteleden ontvangen een digitale versie van de liturgie om zelf de eredienst thuis te kunnen houden. Je kan zelfs voor diverse zaken een afspraak maken met de voorganger voor een telefonisch consult. Tevens wordt aan een ieder gevraagd om te kijken en te zorgen voor je naasten. Niet alleen voor je ouders en/of kinderen, maar voor alle mensen om je heen. Naar mijn mening is dit wat de Heer van de mensheid verwacht. En weet u wat ook zo mooi is van dit alles? De GIM komt in beweging. De GIM heeft door deze coronatijd een aantal kerkelijke zaken weten op te pakken voor een 'nieuw normaal leven' in de toekomst.

Daarom lieve mensen, bid en werk, vraag alles in Jezus Zijn naam. Ik wil afsluiten met een uitspraak van wijlen mijn vader die ik tot op de dag van vandaag ten harte neem: "Pertama Tuhan". Blijf dat geloven en Hij zal je ten alle tijden zegenen.

Stay safe and be strong!

Met vriendelijke groet en God's zegenbede,
Dantes Pattiselanno-Latumaelissa
