

CORONATIJD

“Jezus de Redder van de wereld”

Christien Seleký

Mij werd gevraagd wat de coronatijd met je doet als pengadjar van de MAGIM. In de coronatijd mis ik het samen zingen, bidden en praten over God met de kinderen. Elke zondag is het een feest om de Heer te prijzen. De jongste kinderen willen altijd het Opwekkingskiddslied zingen: ‘Is je deur nog op slot, doe ‘m open voor God, want de Heer wil bij je wonen’ en de oudere kinderen het lied ‘Schatkist vol gebeden’ met het refrein ‘Jezus, kom terug. Maak de aarde nieuw. Maranatha!’. Dit zijn hun favoriete liederen. Natuurlijk zingen wij ook uit DSL; o.a. Djangan lupa nama Tuhan.

Gelukkig is het lesmateriaal Vertel het Maar, dat wij zondags gebruiken, digitaal beschikbaar. Ouders, grootouders en eigenlijk iedereen kunnen hun kinderen en kleinkinderen de mooie boodschap van God doorgeven. Naast het lesgeven aan de MAGIM geef ik ook catechisatieles. Een catechisant appte mij wanneer de lessen weer beginnen. In overleg met de dominee, ben ik - een week voor Pinksteren - weer les gaan geven. Wat is het fijn om samen de Bijbel te lezen en te praten over God en Zijn Zoon Jezus. Jezus die de hemelse kroon opgaf om een doornenkroon te dragen en te sterven voor onze zonden. En ons overwinning geeft op het kwade en de dood. Wat een liefde!

Deze maand gaan de lessen van de catechisatie over de Heilige Geest, de Geest van God, die ons leiding, inzicht, kracht, troost en vreugde geeft in het leven.

Ik merk dat er honger is naar Zijn Woord. Al zijn de kerken dicht, de Here God gaat door met Zijn werk. Hij spreekt onmiskenbaar tot ons in deze

crisis. Digitaal zijn er mooie kerkdiensten met prachtige liederen en bemoedigende Woorden. Uit onderzoek blijkt dat er vaak meer kijkers online zijn dan kerkgangers in een fysieke dienst. Deze tijd is niet alleen negatief, omdat je binnen moet blijven, afstand houden en vaak je handen moet wassen en vooral je dierbaren moet missen, maar het brengt ook iets positiefs voort. Door de coronacrisis gaan mensen meer over levensvragen nadenken. Zo lees ik op de website Jesus.net dat het aantal bezoekers is verdubbeld. Via deze website leren zij Jezus kennen en hoe liefdevol Hij gebroken levens weer heel kan maken. Hij is de Redder van de wereld. Jezus zei: 'Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.'

Sjalom! Christien Seleky

INHOUDS- OPGAVE

NADRUK KOP 1	1
Kop 2	1
Kop 2	2

NADRUK

KOP 1

Tik op een van de tijdelijke aanduidingen (bijvoorbeeld deze) en begin te typen, als u meteen aan de slag wilt gaan.

KOP 2

Geef dit document weer en bewerk het in Word op uw computer, tablet of telefoon.

U kunt tekst bewerken, eenvoudig inhoud invoegen (zoals afbeeldingen, vormen of tabellen), en het document zonder problemen opslaan in de cloud vanuit Word op uw Windows-, Mac-, Android- of iOS-apparaat.

"Citaat"

Wilt u een afbeelding invoegen vanaf uw bestanden of een vorm, tekstvak of tabel toevoegen? U hebt het begrepen! Tik op het tabblad Invoegen van het lint op de optie die u nodig hebt.

Op het tabblad Invoegen vindt u nog veel meer eenvoudig te gebruiken hulpprogramma's, bijvoorbeeld om een hyperlink toe te voegen of een opmerking in te voegen.

KOP 2

- *Gebruik stijlen om in een mum van tijd eenvoudig uw Word-documenten op te maken. Voor deze tekst is bijvoorbeeld de stijl Opsommingsteken gebruikt.*
- *Ga op het tabblad Start van het lint naar de optie Stijlen om met slechts één tik de gewenste opmaak toe te passen.*

	KOLOMKOP	KOLOMKOP
Rijkop	Tekst	123.45
Rijkop	Tekst	123.45