

Tatatjara Kebaktian Rumah tangga

Liturgie voor een huisdienst

zondag, 12 juli 2020

---

.....Bakar lilin/ kaars aansteken.....

**Menjanji/ Zingen:** BNG 362 :1,2

Jang menabur dengan tangis, Sambil harap TuhanHu,  
Mengetam k'lak dengan sorak, S'lamat jang kekal penuh.

*koor:* Embun surgapun mendiris, Matahari membenas,  
Hingga sarat tangkai pulur, Djadi masalah lekas.

Pandang gandum jang diladang, Hai betapa suburnja!

Masing-masing b'ri seratus, Meski iblis menegah.

*koor:*

**Doa/ gebed**

**Pembatjaan Alkitab/ Bijbel lezing:** Matius/ Mattheüs 13:1-13. 18-23

Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. 2 Er kwam een grote menigte mensen naar Hem toe. Daarom ging Hij in een boot. Van daaruit sprak Hij de mensen toe die op oever stonden te luisteren.



3 Hij vertelde hun onder andere deze  
gelijkenis: 'Een boer zaaide koren op zijn land. 4 Bij het zaaien viel er wat zaad  
langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. 5 Er viel ook wat zaad op  
steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen  
de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel

wortels had. 7 Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. 8 De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid. 9 Wie oren heeft, moet ook goed luisteren!' 10 Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen: 'Waarom vertelt U de mensen altijd van dit soort gelijkenissen?' 11 Jullie hebben het voorrecht de geheimen van het Koninkrijk van de hemelen te begrijpen; antwoordde Hij. 'Maar zij niet. 12 Want wie iets heeft, zal er veel bij krijgen, meer dan genoeg. Maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. 13 Daarom gebruik Ik gelijkenissen. De mensen horen en zien Mij



wel, maar begrijpen Mij niet.

18 Met het voorbeeld van de boer die ging zaaien, bedoel Ik dit: 19 er zijn mensen die wel over het Koninkrijk horen vertellen, maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uit geroofd. Dit soort mensen lijkt op de harde grond van de weg. 20 Er zijn ook mensen die over het Koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. 21 Maar zij zijn oppervlakkig. Als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben. Want het zaad had nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijkt op de steenachtige grond. 22 Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distels staat. 23 Ten slotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderdmaal, soms zestigmaal en soms dertigmaal zoveel. Dit soort mensen lijkt op de goede grond, waar het zaad mooi kon opkomen en vrucht dragen.

### **Renungan/ Overdenking**

Broeders en zusters in Christus,

In deze tijd van de corona crisis, gebruiken wij digitale methode om onze

fysieke aanwezigheid te vervangen bij ons gemeenschap verbond.

De 1,5 meter afstand van elkaar houden vinden wij misschien niet zo prettig, maar wij moeten samen één zijn, om de onzichtbare virus te bestrijden.

Hoewel wij geconfronteerd worden met de golven van covid 19 pandemi, belemmert het ons niet om naar Gods Woord te luisteren via allerlei media, die door Gods dienaren aan de luisteraars verkondigt worden.

Bij het zaaien van het goede nieuws van Gods koninkrijk, stond Jezus voor uitdaging en crisis, maar Hij bleef geduldig en trouw tot het einde van zijn opdracht. Dit keer gebruikte Jezus een boot als een kansel, om Zijn boodschap te verkondigen. Hij legde Zijn leer over Gods koninkrijk uit in de vorm van een gelijkenis *over de zaaiër*. Hier beschreef Hij hoe de ontwikkeling is van het zaad van het evangelie die gezaaid werd door Hem, en daarna overgedragen werd aan Gods dienaren en Zijn kerk als de zaaiers van tegenwoordig.

Het zaad is hetzelfde, maar de harten die er naar luisteren zijn verschillend....we luisteren er samen naar, maar de reacties zijn verschillend. Zoals werd afgebeeld in verschillende soorten luisteraars, namelijk : *Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg*. Er zijn namelijk mensen die wel over het koninkrijk horen vertellen, maar er niets van begrijpen en onverschillig zijn waardoor de duivel, de onzichtbare vijand, tegen ons in gaat en over ons heerst, zodat wat wij gelezen en gehoord hebben geen nut heeft.

Daarom wees waakzaam! Jezus zei: *'Blijf wakker en bid dat jullie niet bezwijken in de beproeving. Want jullie zijn wel van goede wil, maar als het eropaan komt, zijn jullie zwak'*.

De volgende is : *Er viel ook wat zaad op steenachtige grond, er lag te weinig aarde*. Namelijk met een blij hart naar het goede nieuws luisteren, maar het niet laten wortelen, maakt de boodschap oppervlakkig, twijfelachtig, en vluchtig, waardoor men gemakkelijk beïnvloed wordt door de duivel.

Als zij in moeilijkheden zitten en een crisis meemaken, dan verliezen ze hun loyaliteit. Zij wankelen door het zien van de realiteit; dus luisteren om weer te vergeten.

vervolgens: het *Zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt*.

En dat is: enthousiast luisteren naar het Woord, maar op het moment dat er beproevingen komen maken ze zich zorgen, waardoor zij terug vallen in de

aardse verlangen, hun geloof groeit niet. Met het goede nieuws dat ze gehoord hebben, doen ze niets. Hij volgt zijn eigen wil.

Ten slotte: *De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst.*

En dat is: er zijn mensen die het goede nieuws horen, en begrijpen.

En wat ze hebben gehoord, voeren ze ook uit in de praktijk. Zij dragen vele goede vruchten. Gods woord van hoop brengt actie. En dat is vruchten van berouw hebben: eerlijkheid, liefde delen, vrede, trouw, en gehoorzaam zijn.

De tijd om te zaaien tot het oogsten is een proces, dat vraagt om geduld en trouw zijn aan het geloof. Om sterk te blijven staan in wat voor situatie dan ook, hebben wij het levende Woord nodig, en de leiding van de heilige Geest om ons de goede weg te wijzen. In het koninkrijk dat zichtbaar is in deze wereld, groeit **goed en kwaad** samen, maar uiteindelijk overwint het goede.

Laten wij van de 4 soorten luisteraas zoals die geïllustreerd werd: **kiezen voor 'de goede grond'** en dat is het leven van kwaliteit kiezen, en dat begint thuis en ook in de gemeente, zodat wij veel vruchten dragen en stralen om Gods eer! AMEN. x

Dalam situasi krisis Corona ini, katong pake cara digital untuk menggantikan kehadiran fisik kita sebagai satu persekutuan jemaat. Kita mungkin tidak suka djaga jarak 1,5 meter antara satu dengan yang lain, akan tetapi katong mesti bersatu melawan virus yang tidak kelihatan ini. Biar ada gelombang pandemi covid 19, akan tetapi hal itu **bukan penghalang** untuk katong **mendengar** taburan Firman Tuhan melalui berbagai media yang disampaikan oleh pelajan Tuhan kepada para pendengar.

Dalam menabur berita sukajita Indjil keradjaan Allah, Jesus berhadapan dengan tantangan musuh2 serta krisis, tapi Ia tetap **sabar dan setia** sampai akhir tugasNya. Kali ini Ia pakai perahu sebagai mimbar untuk memberitakan pesan Indjil. AdjaranNya tentang keradjaan Allah dijelaskanNya dalam bentuk perumpamaan tentang *seorang penabur*. Disini Ia menggambarkan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan benih Indjil yang Ia beritakan atau taburkan di tanah2 hati pendengar, dan kemudian dilanjutkan oleh gereja dan para pelajan Tuhan sebagai penabur2 sekarang ini.

**Benihnya sama, tapi tanah hati manusia berbeda2.....** sama2 dengar, tapi reaksi atau tanggapan pendengar berbeda2. Seperti digambarkan dalam 4 macam pendengar, yakni: *benih yang jatuh dipinggir jalan.(4a).*

Itulah mendengar Firman tetapi tidak mengertinja serta bersikap acuh tak acuh. Sehingga Iblis si jahat, musuh jang tidak kentara itu mencegah dan kuasai kita, dan kita tidak dapat manfaat apa-apa dari Firman jang kita baca dan dengar. Tagal itu hendaklah kita waspada. Yesus bilang: "*Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah*". (band. Matius 26:41).

Berikutnja adalah: *di tanah jang berbatu-batu, tanahnja tipis* . (5)

Itulah: mendengar dan menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, tahan sebentar saja, dangkal pengertiannja. Ragu-ragu dan tidak ada kepastian, sehingga ia gampang kena pengaruh Iblis. Di saat susah serta krisis, maka ia tidak lagi setia. Dus mendengar untuk melupakannja.

Kemudian jang *jatuh ditengah semak duri, lalu makin besarliah semak itu dan menghimpitnja sampai mati*. (7). Itulah: mendengar, tetapi saat pencobaan datang, ia menjadi kuatir dan terbuai oleh duri-duri kesenangan dunia, kekajaan, dan kesombongan, sehingga ia tidak bertumbuh dalam iman. Ia menuruti kehendak hatinja.

Dan jang terakhir: *jatuh di tanah jang baik, lalu berbuah*. (8). Jakni mendengar Firman, mengerti, dan melakukannja, sehingga menghasilkan buah jang banjak. Firman pengharapan kase semangat untuk bergiat. Itulah buah<sup>2</sup> pertobatan: kejujuran, kasih, kedamaian, kesetiaan, dan kedengar-dengaran. Dari masa ambur bibit/ tabur bibit sampai bibit tumbuh dan memberi hasil, adalah sebuah proses jang meminta kesabaran dan kesetiaan iman. Untuk tetap kuat bertahan menghadapi situasi apapun maka katong perlu Firman kehidupan, serta Rohkudus untuk pimpin kita di jalan jang baik. Di keradjaan jang kelihatan didunia ini, baik dan tidak baik tumbuh sama<sup>2</sup>, tapi pada akhirnya kebaikanlah jang menang.

Dari ke 4 macam pendengar diatas, maka biarlah katong pilih **tanah jang baik**, itulah **hidup jang berkualitas**, jang dimulai dari rumah tangga<sup>2</sup> kita, dan juga jemaat, sehingga katong berbuah banjak dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan, Amin.

**Menjanji/ zingen** : BNG 13: 3

Keluar adjarlah seluruh dunia. Hamburkan IndjilKu di sawah ladangnja!

Mau t'rang, maupun gelap di rumah dan kerdjamu, baik ingatlah tetap:  
'Ku menjertai kamu.

**Doa/ gebed**

**Berkat/ zegen**

*Damai sedjahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Jesus Kristus menjertai sekalian saudara. Kasih karunia menjertai semua orang, jang mengasihi Tuhan kita Jesus Kristus dengan kasih jang tidak binasa.*

*Mogen God, de Vader, en de Heer Jezus Christus u, broeders en zusters, vrede, liefde en geloof geven. God zij allen genadig die onze Heer Jezus Christus onveranderlijk liefhebben, amen.*