



WERELDGEBEDSDAG

EWNI 2022

HANDREIKING voor de viering van de WERELDGEBEDSDAG IN 2022

INLEIDING

De liturgie komt dit jaar uit het comité van Engeland, Wales en Noord Ierland.
Het thema voor de viering is afgeleid uit de tekst van Jeremia 29 : 11.

Wij hebben als thema gekozen: **GODS BELOFTE**

De Bijbeltekst komt uit de tijd van de ballingschap van Israel. Wij kunnen denken aan situaties van ballingschap in onze tijd: wanhoop en niet meer weten hoe het leven verder moet. Situaties van discriminatie in verschillende vormen komen helaas nog elke dag voor.
Dan komt de troost van Gods belofte en scheppen mensen nieuwe moed om door te gaan.

Engeland en ook ons eigen land hebben in het verleden situaties van ballingschap en leed voor veel mensen veroorzaakt in andere landen: de koloniën. Daarom is er in de liturgie een schuldbelijdenis opgenomen.

Het aanroepen van God werd aangegeven met God, onze Vader, onze Moeder.
Om aan te geven, dat God veel groter is dan alleen de mannelijke vorm. Zie diverse teksten in de Bijbel. Zoals bv. Genesis 1 : 26.
Toch is het misschien niet mogelijk in uw kring om God met moeder aan te spreken. Wij hebben daarom een enkele keer deze aanhef aangevuld op deze manier: God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader.
Dit is een tekst, die verwijst naar Jesaja 66 : 13.

Het lied 'Surely Ik know the plans' is speciaal voor deze dag gemaakt door Lucy Hole.

TEKENEN VAN HOOP

De liturgie gaat van donker naar licht. Daarom worden 7 kaarsen aangestoken.
Het getal 7 is gekozen, omdat er 7 regio's zijn in de organisatie van de Wereldgebedsdag: Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië, Midden Oosten.

Ook worden zaden meegegeven als teken van hoop.

VOORBEREIDING

Aantal: Er doen 3 liturgen mee, 2 lezers en 3 vrouwen: totaal 8 mensen.
U kunt de teksten van de 3 vrouwen ook door de 3 liturgen laten lezen.
Overdenking: in de oorspronkelijke liturgie staat geen overdenking, maar een gespreksronde.
Toch hebben wij een korte meditatie toegevoegd voor wie dit prettiger vinden dan gesprekjes in de dienst.

KEUZELIEDEREN

Niet alle liederen zijn voor iedereen bekend en daarom hebben we een lijst van keuzeliederden gemaakt. De liederen in de liturgie hebben een nummer en die worden ook in de lijst van keuze liederen gebruikt. Zo kunt u gemakkelijk één of meer liederen vervangen. U moet ze wel zelf afdrukken.

1: Komt nu met zang van zoete tonen - Nieuw LB 865

2: For surely I know the plans (komt uit Engeland)

3: Als alles duister is

4: Jezus roept hier mensen samen - Liederden en Gezangen van Iona, nr. 20: 1,2,3

5: A: U Heer zij lof gebracht (mel: Lof zij de Heer) - Gezangen voor Liturgie 636

5: B: Hoort hoe God met mensen omgaat - Gezangen voor Liturgie 619: 1, 3, 12, 13

6: Geef vrede door van hand tot hand - Nieuw LB 1014

7: WGD Lied

INRICHTING GEBOUW

- Een tafel op een goed zichtbare plaats
- Een blauwe doek over de tafel: verwijst naar de zee (rondom de Britse eilanden)
- Groene planten op tafel, die verwijzen naar het land
- Grijs of bruine stenen, die verwijzen naar de bouw van steden en dorpen
- Een open Bijbel op de tafel, opengeslagen bij Jeremia 29 : 11
- 7 kaarsen om aan te steken
- Een globe of een wereldkaart, zo mogelijk met gekleurde poppetjes erop of erbij.

Deze geven de verscheidenheid in onze culturen aan

- Afbeeldingen: foto's of voorwerpen uit Engeland
- Briefjes en pennen voor het groepsgesprek
- Zakjes met enkele zaden (bv. zonnebloempitten)

U kunt nog een bloemstuk maken voor op de tafel of op een aparte standaard

- Een groen blad van de vingerplant als basis: symbool van Gods zorg
- Takken klimop: symbool van Gods trouw
- Rode en witte rozen: de bloemen van Engeland

TIJDSPLANNING

Gesproken tekst	15 minuten
8 liederen a 3 min	24 minuten
Tijd voor stilte/ gebed	5 minuten
Collecte	3 minuten
Tijd voor gesprek of meditatie	9 minuten
Tijd voor uitleg van tafel en bloemstuk	2 minuten
Totaal ongeveer	58 minuten